



Impuls Antroposofie

Nieuwsbrief #12 - juli 2025

De kracht van verhalen - zomerworkshop voor beginners



Waar mensen samenkomen, ontstaan verhalen – en vertellers. Mensen die herinneringen bewaren, de ziel van de gemeenschap voeden en met hun stem iets raken dat dieper gaat dan het moment. In elke cultuur kende men hen: de hoeders van verhalen, de dragers van wijsheid, de stem van de gemeenschap

Ook vandaag is er behoefte aan verhalen – en aan mensen die ze durven vertellen.

In deze cursus leer je de eerste stappen van het vertellen. Je ontdekt hoe je een verhaal opbouwt en hoe je jouw stem, blik, verbeelding en zintuigen inzet om een verhaal echt tot leven te brengen.

Je hoeft geen ervaring te hebben – alleen de wens om te vertellen en het enthousiasme om iets nieuws te leren. We creëren samen een veilige en inspirerende ruimte waarin je kunt leren, oefenen, ontdekken en groeien. Met praktische handvatten en vertrouwen ga je naar huis, klaar om de magie van verhalen te delen met jouw gezin, gemeenschap, school of organisatie.

Deze workshop wordt georganiseerd door Ianthe Lauwaert, ervaren en bezield verhalenvertelster.

Locatie: De cursus gaat door op Widar, te Merksplas

Wanneer: Van vrijdagavond 1 augustus tot zondag middag 3 augustus.

Prijs: 165 euro

Info en inschrijven via [deze](#) link.

Ook deze zomer gaan de ImpulsAvonden door!

impulsAVOND

*Maandelijke bijeenkomst voor
inspiratie & ontmoeting*

Elke derde vrijdag van de maand in 2025

17 JANUARI - WAT STERREN ONS TE ZEGGEN HEBBEN

• XAVIER DE KEYSER *DEZE INHOUDELIJKE DUURT TOT 21U

21 FEBRUARI - EEN HELENDE PEDAGOGIE, OMGAAN MET TRAUMA

• IANTHE LAUWAERT & MELODY BRINK

21 MAART - PANELGESPREK: 'ZINGEVING'

• ONDER BEGELEIDING VAN RINDERT BORGHS

18 APRIL - AHRIMAN, LUCIFER & DE WEG VAN HET HART

• CARMENCITA DE RUITER

16 MEI - DE ONTMOETING MET ONZE DUBBELGANGER

• MELANIE LAUWAERT

20 JUNI - STAANDE BLIJVEN IN UITDAGENDE TIJDEN

• CHRISTINE GRUWEZ

18 JULI - NATUURWEZENS, ONZICHTBAAR EN ONMISBAAR

• PIETER GOVAERTS

15 AUG - INNERLIJKE EN UITERLIJKE BEWEGING, DE EURITMIE

• MARTINE LEICHER

19 SEPT - MUZIEK IN DE ANTROPOLOGIE

• KUNDA BESANÇON

17 OKT - STUDIE: HOE WERKEN DE ENGELEN IN ONS ASTRALE LICHAAM?

• JAN BORGHS

*TEKST IS OP ONZE WEBSITE TE VINDEN

21 NOV - DE PLANETENTYPES IN DE MENS

• HERMAN MEYVIS

19 DEC - KARMA EN REÏNCARNATIE

• JAAK HILLEN

Alle info op de website: www.impulsantroposofie.org/impulsavond

IEDEREEN IS WELKOM!
WE WERKEN MET VRIJE BIJDRAGE
DEUREN EN BAR OPEN: 18U30 - 22U
PROGRAMMA: 19U TOT 20U
ADRES: DEN BAYERD
KOLONIE 32, 2323 WORTEL
IN SAMENWERKING MET WIDAR VZW EN IMPULSA



Terugblik op het Steinerfestival van 15 maart 2025



STEINER FESTIVAL

GEZONDMAKENDE IMPULSEN VOOR MENS & WERELD

Naar aanleiding van de 100ste sterfdatum van Rudolf Steiner (30 maart 1925) wilden we vanuit de Antroposofische Vereniging in België graag een feestelijk gebeuren op poten zetten. In plaats van een klassiek memorandum wilden we iets doen met toekomstkarakter, een waarlijk feest waarin de gezondmakende impulsen van de antroposofie in het licht worden gezet en een ruim publiek hiermee

kennis kan maken. De antroposofie in de wereld brengen dus.

Er vormde zich een mooi programma met meer dan 20 presentaties uit de verschillende antroposofische werkgebieden en een marktplaats met meer dan 30 (info)standen. Een tentoonstelling van OARTA, een lezing en een

euritmievoorstelling kregen ook hun plek in het geheel. Tevens werd aan de kinderen gedacht met opvang, poppenspel en Marc de Bel die kwam vertellen. En ten slotte waren er een bar en foodtrucks die biologisch (-dynamische) lekkerheden aanboden.

Op papier beloofde het een mooie dag te worden, maar we hadden geen idee hoeveel volk er zou komen...

Op 15 maart was het dan zo ver en openden we vol verwachting de deuren van het zogenoemde Steiner festival. Het mag oprecht een succes worden genoemd! Minstens 500 bezoekers vonden hun weg naar het festival. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd.

De bezoekers kwamen goed aan hun trekken. Er was voor elk wat wils en er veel informatie te vinden op de verzorgde marktplaats met mooie standen.

De korte presentaties werden door vele mensen bezocht. De meeste klaslokalen waar presentaties plaatsvonden, zaten stampvol, mensen moesten zelfs rechtstaan omdat er niet genoeg stoelen waren. Er waren presentaties uit verschillende werkgebieden en over uiteenlopende thema's. De kunstzinnige elementen waren verrijkend, zo trok bijvoorbeeld de euritmievoorstelling vele nieuwsgierigen. Het was tevens een echte familiedag. Het poppenspel en het verteluur van Marc de Bel zaten vol met kinderen en hun ouders. We hoorden alleen maar lovende woorden.

Zowel voor de antroposofische beweging in België als voor de bezoekers die nog niets of nauwelijks iets wisten over antroposofie en haar gezondmakende impulsen, was het een vruchtbare en betekenisvolle dag. Vanuit onze antroposofische beweging in België klonk heel veel dankbaarheid dat we met z'n allen samen kwamen, dat de beweging zo sterk vertegenwoordigd was. Het heeft een boost van energie gegeven.

We willen iedereen bedanken die deze dag mee realiseerde. De woorden die we het meest hoorden, waren: dankbaarheid, enthousiasmerend en inspirerend. Er klonk al bij vele mensen de wens naar een volgende editie. Als daar voldoende draagkracht voor wordt gevonden, dan lijkt ons een toekomstig gelijksoortig evenement zeker voor herhaling vatbaar!

Met dankbaarheid, Melanie Lauwaert en Pieter Govaerts



Alchemie van het alledaagse neemt een pauze



Het was wederom een verrijkend jaar voor de Alchemie van het alledaagse. We mochten vele inspirerende sprekers horen en gingen een verdiepende weg tesamen.

Pieter en Melanie hebben besloten om het komende jaar een pauze te nemen met de Alchemie van het alledaagse. Dit wegens het gezinsleven en het wonen en werken op Widar die intensief onze aandacht en energie vragen. Maar voor

ons is dit niet het einde van de Alchemie van het alledaagse. Moge het een tijd zijn voor bezinning en om de vele zaadjes die gelegd zijn verder te laten kiemen en tot bloei te laten komen in ons dagelijkse leven. We hopen over een tijdje weer de draagkracht te vinden om een nieuw aanbod vorm te geven! Hulp is ook welkom hierbij. Jullie worden zeker op de hoogte gebracht van zodra er een nieuw aanbod is. Bedankt voor de mooie weg tot hier toe aan iedereen die betrokken was.

Deel deze nieuwsbrief!

We proberen om zoveel mogelijk geïnteresseerden te bereiken. Het zou ons helpen mocht je deze [nieuwsbrief](#) mee verspreiden. Bedankt hiervoor!

Contact

impulsantroposofie@protonmail.com

[Aanmelden op de nieuwsbrief](#)



Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u ImpulsAntroposofie@protonmail.com toe aan uw adresboek.

